

# SJORS

van de Rebellenclub

12 FEBRUARI 1966  
VERSCIJNT  
WEKELIJS

Nr.  
7



# **GRATIS PiPo** **TOVERPRENTJES**



Iets nieuws. Iets leuks. Een levend plaatje van Pipo!  
Je wiebelt met het prentje en Pipo beweegt. Wil je 't zien?  
Kijk dan moeder eens lief aan: bij elke 3 pakjes BRIO margarine  
krijgt ze een toverprentje. Zeven verschillende zijn er!

*Sapperdeflap!*  
**TOVERPRENTJES BIJ**



DEZE AANBIEDING GELDT ALLEEN VOOR NEDERLAND



# DINKIE

door CAROL VOEGES





# DE ZOON VAN DE BEREJAGER





GEBRUIK MAKEND VAN DE  
VERWARING PROBEERT  
HET OPPERHOOFD DER  
DAKOTA'S TE VLUCH-  
TEN.



MARTIN NEEMT EEN AANLOEP EN...



...GAAT HET OPPERHOOFD TE LIJF...



UIT ZIJN EVENWICHT GEBRACHT DOOR DE VUIST-  
SLAG VAN MARTIN TUIMELT DE INDIAN IN DE  
KRATER.



EN DANK U  
JOU, MIJN ZON!



DEE AVOND VERBEN ZINZE VRIJ-  
DEN, OP VEILIGE AFSTAND VAN DE  
VULKAAN. HET FEIT DAT ZE DIT  
AVONTUUR HEELHUIDS HEBBEN  
OVERLEEFD.





# Zo sprak tata-

Het museum van meneer Calluszet heeft een belangrijke bezoeker.



HOE KOMT HET DAT DE PAPEGAAI VAN DIE OUDE FONOGRAAF DE UITDRUKKING VAN DE VERDWENEN ZEEMAN GEBRUIKT?









Op een avond in de winter valt de eerste sneeuw...









# De club van vijf in:





# race naar de zon

Tot verdriet van Rik is de emir alleen op weg gegaan naar hotel Negresco...





# Huckleberry Finns



# avonturen

door Mark Twain





# Billie Turf

het dikste studentje ter wereld









# Ford zette de



4 JUNI 1900: DE EERSTE FORD RIJD.



1901



1903: DE A-FORD EENVOUDIG EN LICHT (487 KG)



MODEL VOOR VIER PERSOENEN

EEN MASSAPRODUKTIE VAN IN TOTAAL  
15.456.668 T-FORDS — DE GOEDKOOPSTE  
KOSTTE 290 DOLLAR — MOTORISEERDE  
AMERIKA

1906: T FORD MET VOORRUIT EN TREEPLANKEN.



1918: T-FORD SEDAN

Op 4 juni 1896 reed door de nachtelijke straten van Detroit in Amerika een „rijtuig zonder paard”, gebouwd door een boerenzoon, die in zijn jeugd een heel verdienstelijk knutselaar was en al op tienjarige leeftijd een horloge wist te construeren.

In een schuurtje achter zijn huis had deze chef-monteur van de Edison-lichtmaatschappij zijn droom verwezenlijkt. Maar meneer Thomas Edison zag niet graag dat zijn beste kracht, Henry Ford, zich meer voor benzine en motoren interesseerde dan voor elektriciteit. Ford moest kiezen, nam ontslag en richtte in 1900 de Detroit-Automobiellmaatschappij op, die echter in 1902 failliet ging.

Maar Ford zette door en met geleend geld richtte hij in 1903 de Ford Motor Company op. Dit keur lukte het beter. Geholpen door een enthousiaste groep deskundige medewerkers liet Henry Ford in drie jaar tijd zeventienhonderd „rijtuigen zonder paard” naar de klanten rollen. De produktie steeg. In 1910 reden er al drieëndertigduizend Fords rond. In september 1915 waren er in totaal één miljoen gebouwd. In 1924 tien miljoen. Nu, in 1966, heeft Ford een totale produktie van ongeveer zeventig miljoen auto's. Het grootste succes was de beroemde T-Ford, eenvoudig van constructie en door een handige knutselaar zelf te repareren, maar ijzersterk. Er zijn er vijftien miljoen van gebouwd. Het was gedaan met het trekpaard. In 1927 verscheen de bekende A-Ford, die meer beantwoordde aan de vraag naar luxe en comfort. Ford bouwde de eerste goedkope auto met een zescilindermotor. Hij wilde de prijs van zijn produkten zo laag houden, dat iedereen zich een auto zou kunnen aanschaffen. Dit in tegenstelling tot de Europese fabrieken, die goede en mooie, maar ook zeer dure auto's bouwden. Hij drukte de prijs van enkele duizenden dollars tot drieën, vierhonderd dollar. Henry Ford was ook een man, die dacht aan sociale rechtvaardigheid, en hij verkortte de werktijd van zijn personeel van twaalf tot acht uur per dag. Zijn erfenis wordt beheerd door Henry Ford II.



1948: DE LUXE FORDOR SEDAN



1941: MODEL V-8



1936: MODEL V-8



1938: INGEBOUWDE KOPLAMPEN IN DE FORDOR V-8



1930: PHAETON



1930: MODEL A SPORTWAGEN



1927: MODEL A DE EERSTE STROOMLIN



1923: T-FORD



1924: T-FORD

# wereld op wielen



1948: CUSTOM FORDOP: NIEUWROOPE SPATBORDEN EN RUIMERE VERKANTE CARROSSERIE



1953: CUSTOMLINE MET PANORAMISCHE VOORRUIT



1958: FAIRLINE



1957: DE MODE VAN DE BUBBELE KOPLAMPEN DOET ZIJN INTRIE



OM BIJST TE VINDEN EN IDEEËN UIT TE DENKEN TRUK FORD ZICH TERUG IN EEN BOOMHUT OP ZIJN UITGE-STREKTE LANDGOED



DE EERSTE LOPEBANDFABRICAGE TER WERELD NIET DE AUTEUR MAAR DE LOPEBAND VOERT DE ONDERDELEN AAN IEDERE MAN WERKT TEL KENS AAN EEN ONDER-DEEL



EEN RITJE MET DE AUTO IN 1916 EN IN 1966 OP DEZELFDE PLAATS



SERVICE UIT 1916: EEN POST-RIJF DIE BIJ PEECH OORR MOEDEL VAN EEN BRILJE DE-LEVERAN-CIER WAARSCHUNT



1966: FORD THUNDERBIRD



1966: FORD MUSTANG



DIEN SUCCESVOLLE SPORTWAGENS DE THUNDERBIRD EN DE MUSTANG ONTWIKKELD TOT POPULAIRE PERSOENSWAGENS DE ONDERSTE SPORTWAGENS SLECHTS IN EEN KLEINE SERIE GEBOUWEN KAN EEN SNELHEID VAN RIJN 300 KM PER UUR HALEN



EEN DER SNELSTE SPORTWAGENS OP DE EUROPESE CIRCUITS DE COBRA



HOEVE, STEEN BEVINDALED DOOR DE ITALIAANSE VORMGEVERS, KUNNEN DE AMERIKAANEN TOCH GEEN AFSTAND DOEN VAN HUN PROTERIEGE GROTE AUTO'S



EEN TIJDVERSCIL VAN EEN NA-VEEL RIJN TUSSEN DE FORD UIT 1916 EN DE FORD FAIRLINE UIT 1966



# een YANKEE



aan het hof van  
**KONING ARTHUR**



NAAR DE ROMAN VAN MARK TWAIN

Hank is in de  
middeleeuwen  
verzeild  
geraakt en  
maakt samen  
met koning  
Arthur,  
beiden  
als boeren  
verkleed,  
een voertreis  
door het oude  
Engeland.

U ZIET ER PRIMA UIT,  
MAAR U MOET UW HAAR  
IN DE WAR DOEN ZOALS  
DE BEATLES.

DE BEATLES?  
WIE ZIJN  
DAT?

ONOPGEMERKT  
VERLIETEN WIJ CAMELOT  
OM DE INSPECTIEERIS  
TE BEGINNEN

O,  
EEN PAAR  
MINSTRELEN.  
EN... LATEN  
WE GAAN.



EINDELIJK  
IN DE VRIJE  
NATUUR!



ONGEMERKT  
WANDELEN TUSSEN MIJN VOLK,  
DAT HEB IK ALTIJD AL WILLEN  
DOEN

HIJ IS  
EEN BESTE MAN  
MAAR...



DAT BEGRIJP IK, SIRE,  
MAAR U MOET MEER ALS EEN BOER  
LOPEN, ANDERS WORDT U HERKEND

EEN  
GOED IDEE  
IK ZAL MIJN  
KEREN HIER EN  
DAAR WAT  
SCHEUREN.



O JA, WE MOETEN NIET  
VERGETEN ELKAAR ALS  
BOEREN EN NIET MET TITELS  
AAN TE SPREKEN!

GOED  
HANK,  
DAT  
DOEN  
WE



WAT DENK JE  
VAN ZO'N BOERENPAS?  
LEKKER NONCHALANT,  
HE?



NEE, JE MOET  
LANGZAAM LOPEN,  
ALSOF JE KOUD,  
HONGERIG EN ZWAAR  
BELADEN  
BENT  
ZO

DAT KAN IK WEL  
ZOALS IK ME OP  
HET SLAGVELD  
VOEL



NIET HELEMAAL.  
OP HET SLAGVELD VOEL JE JE  
TROTS EN BELADEN MET ROEM.  
BOEREN VOELEN ZICH ELLENDIG  
EN WANKHOPIG.



HM...  
IK BEGRIJP HET



DAT GEEFT HEM STOF  
TOT NADENKEN OVER  
ZIJN ONDER-  
DANEN!







# de mijn van

# PAPY



ENKELE OGENBLIKKEN LATER...



# EMASHEY

Valse Bill  
en zijn handlangers  
staan op het punt  
de bank te beroven.



EH... ER... ER IS EEN O... ONGELUKKE  
GEBEURD MET DIE B-B-BILJETTEN...  
Z-ZE Z-ZIJN IN DE B-BAK MET L-LIJM  
GEV... GEVALLEN...



IDIOOT!



HM... WE MOETEN EEN MIDDEL  
VINDEN OM DE BILJETTEN IN  
DE TAS TE STOPPEN ZONDER ZE  
MET DE HANDEN AAN TE  
RAKEN!



AH! MET DIE POOK ZAL  
HET WEL LUKKEN!



KLAK



DE COWBOY!



JE BENT ERBIJ,  
VALSE BILL! JE BENT ER  
GLOEIEND BIJ!

SCHIED DAN TOCH,  
JULLIE SUFFERS!  
SCHIED!



GAAT NIET, BAAS! WE KUNNEN NIET  
UIT DE WEG VANWEGE DIE BILJETTEN!



OKEE, COWBOY, JIJ WINT!  
MAAR HOE WIST JE DAT WIJ  
DEZE BANK WILDEN OVER-  
VALLEN?





Korte inhoud: *Olivier Crow*, leerling-tamboer bij het honderdelfde regiment infanterie van het Britse leger, zijn nichtje *Pollie*, sergeant *Trott*, *Pollie's* vader, en soldaat *Pilchard* moeten met een groep soldaten onder leiding van vaandrig *Boscoven* prins *Louis*, zoon van de Spaanse koning *Carlos*, van zijn kasteel naar de havenplaats *Aguilea* brengen, vanwaar hij naar Engeland zal worden gebracht om te voorkomen dat hij in handen van *Napoleon* valt. De prins wordt door *Don Diego*, zijn gouverneur, ontvoerd en valt later in handen van bandieten. *Pollie* en *Olivier* weten hem weer te bevrijden. Sergeant *Trott* en soldaat *Pilchard* voegen zich bij hen en omdat ze zijn afgesneden van hun eigen troep, besluiten ze de prins op eigen gelegenheid naar *Aguilea* te brengen. Onderweg ontmoeten ze het Engelse echtpaar *Perkins* met hun hond *Flash*, die zich bij hen aansluiten.

# pollie en olivier als lijfwacht

door David Scott Daniell • illustraties Doughty

„Polly and Oliver pursued”, uitgave van Jonathan Cape, Londen

## HOOFDSTUK 8

*De tovenaars, het monster en de dansende beer*

Later op de middag werden ze door mevrouw *Perkins* gewekt. *Trott* en *Pilchard* werden opnieuw op een kop thee getraakteerd en de kinderen mochten zich te goed doen aan schijfjes sinaasappel met suiker. Daarna was *Pollie* haar gastvrouw behulpzaam bij het bereiden van een broodmaaltijd, terwijl de drie mannen wat zaten te praten. *Olivier* speelde ondertussen met *Flash*, de hond, waarmee hij goede vrienden was geworden. Hij rolde juist met het dier over de grond, toen de prins schuw achterbij kwam.

„Toe nou,” zei hij in zijn beste Engels, „mij nu naar huis brengen, ja?” Zijn gezicht stond zo hoopvol, dat *Olivier* het niet over zijn hart kon krijgen de waarheid nog langer voor hem verborgen te houden. Langzaam en met nu en dan een Spaans woord er tussendoor legde hij het kind uit dat ze van plan waren hem aan boord van een prachtig oorlogsschip te brengen met hoge masten en grote zeilen, waarmee hij op reis zou gaan naar Engeland.

„Zoals mijn vader, de koning, mij had beloofd?”

„Precies, Hoogheid.”

Het gezicht van de kleine Spanjaard betrof. *Olivier* trok hem naar zich toe en ging naast hem op het mos zitten. Daarna vertelde hij in geuren en kleuren hoe spannend een tocht per schip kon zijn en welk een voorrecht het was te worden ontvangen op het kasteel van *Windsor*, waar de Britse koninklijke familie woonde. „Daar zijn geen Fransen en ook geen bandieten, begrijp je? En zodra *Napoleon* is verslagen, mag je naar Spanje terug.”

De prins dacht diep na over wat *Olivier* had gezegd. „Jij meegaan naar Engeland?” vroeg hij toen.

*Olivier* schudde het hoofd. „Nee, ik moet in Spanje blijven. We moeten eerst de Fransen verjagen.”

„Jij moet meegaan,” zei de prins.

*Olivier* begon maar over iets anders

te praten. „Kom mee, dan gaan we eens bij de ezel kijken.”

Toen ze een poosje later in een gezellige kring voor de tent zaten te eten, ging *Flash* opeens recht overeind zitten, spitste zijn oren en begon te grommen. Met een zijdelings blik op zijn baas stond hij op en liep naar de bosrand. Meneer *Perkins* en *Pilchard* besloten het dier te volgen. Een paar minuten later kwamen ze met ernstige gezichten terug.

„Het was een Franse soldaat,” zei *Pilchard*. „Die heeft hier natuurlijk in de buurt staan spioneren, daar is geen twijfel aan. Hij had zijn paard aan een boom vastgebonden en hij ging er als de wind vandoor.”

„Zou het een verkenners zijn geweest, *Pharao*?”

„Ik vrees van wel, sergeant. Ze zullen hun verkenners wel alle kanten uit hebben gestuurd. Hij gaat rapport uitbrengen, vermoed ik.”

„In dat geval kunnen we maar beter zo gauw mogelijk weggaan,” besloot sergeant *Trott*. Hij stond meteen op en sloeg de kruimels van zijn uniform.

Weldra was iedereen druk in de weer om bij het inpakken te helpen. Snel werd de tent afgebroken en met de kampeeruitrusting op de kar geladen. *Pollie* spande intussen de ezel ervoor. *Trott* en *Pilchard* trokken hun rode jassen uit en stopten deze onder het tentdoek, evenals hun gordels en hun musketten, om zo weinig mogelijk op te vallen. De kleine prins werd boven op de lading gehesen en scheen het daar beter naar zijn zin te hebben dan in de mooiste staatsiekaros met een hele reeks rasperaarden ervoor. Nog voordat er een kwartier was verstreken, waren ze al onderweg naar *Aguilea*.

Toen ze de hoofdweg bereikten, liep *Pilchard* een eind vooruit om te zien of alles veilig was. Meneer *Perkins* leidde de ezel, zijn vrouw en *Trott* liepen elk aan een kant van het trek-dier. *Pollie* en *Olivier* waren voortdurend met de kleine prins in gesprek om hem wat meer Engelse woordjes te leren en *Flash* rende vrolijk om het gezelschap heen.

Sergeant *Trott* was een hele tijd in gepeins verzonken. Daarna sprak hij: „Meneer *Perkins*, ik moet u bekennen dat ik tegenover u en uw vrouw niet helemaal eerlijk ben geweest. Nu u ziet dat ik ons heeft aangesloten, is er iets dat ik u moet vertellen. U denkt misschien dat die Franse soldaat het op mij of op *Pilchard* had voorzien of op onze zogenaamde geheime stukken. Maar dat is niet zo. Het was hem begonnen om dat kereltje dat hier op uw kar zit.”

„Hoe kan dat nou!” riep mevrouw *Perkins* ongelovig uit. „Een Franse soldaat bekommert zich toch zeker niet om een arme Spaanse wees?”

„Ja, ziet u, mevrouw. . . Hoe zal ik het zeggen. . . Dat ventje is niet arm en hij is geen weeskind ook. Zijn vader is koning *Carlos* de Vierde van Spanje en zijn moeder is de koningin van dit land.”

Geen van beide *Perkins* kon dit nieuws zo gauw verwerken, daarvoor kwam het al te onverwacht. Sergeant *Trott* vertelde hun daarom uitvoerig hoe de kleine prins midden in het bergland verzeild geraakt was en om welke reden ze hem aan boord van de *Dolfijn* moesten afleveren.

„Wel heb ik ooit!” riep mevrouw *Perkins* uit, terwijl ze de jongen een verbaasde blik toewierp. „Stel je toch eens voor, man: een echte prins van koninklijke bloede, zo maar op onze ouwe ezel! Heb ik je niet gezegd dat hij er uit zag als een prins? Wie had ooit kunnen denken dat ik het daarmee precies bij het rechte eind had.”

„Nu ziet u in ieder geval,” zei sergeant *Trott*, „dat we niet overdreven toen we het over een gevaarlijke onderneming hadden.”

„Sergeant,” bracht meneer *Perkins* in het midden, „als het erop aankomt dat ventje te verdedigen, kunt u op mij rekenen. Maar moeten we hem nu eigenlijk niet met wat meer ontzag behandelen en hem aanspreken met de onderdanigheid die hij gewend is?”

„Onder normale omstandigheden zouden we daar zeker verstandig aan doen. Maar och, als je op expeditie

bent, kun je zo nauw niet kijken. Ik geloof trouwens dat het hem geen steek kan schelen."

Ze liepen een uur aan één stuk door, rustten toen wat uit en zetten daarna de tocht in flink tempo voort. Meneer en mevrouw Perkins konden hun ogen haast niet van hun hoge gast afhouden en hun belangstelling ging zover, dat ze hem haast verlegen maakten. Meneer Perkins had juist onthuld dat ze weldra in Aguilera zouden zijn, toen Pilchard, die nog steeds voorop liep, opeens bij een bocht van de weg bleef staan en zijn hand ophief. Ze stopten onmiddellijk en bleven op hem wachten.

"Sergeant," zei hij, toen hij zich weer bij hen had gevoegd, "ik ben bang dat we te laat zijn. De Fransen hebben ons de pas afgesneden. Ze hebben een schildwacht neergezet op de brug die naar de stad voert en ze houden iedereen aan. Ik zag ze net een boerenwagen controleren."

"Dat is niet zo mooi," antwoordde Trott bezorgd. "En we zijn al zo dichtbij."

"Ik denk dat die verkenner zijn commandant op de hoogte heeft gebracht," opperde Pilchard. "Van Don Diego hebben ze natuurlijk al lang gehoord wat we met die prins van plan zijn. En het is lang niet denkbeeldig dat die ouwe Spanjaard hen ook heeft

ingelicht over ons uiterlijk. Dat betekent dat ze ons zonder moeite zullen herkennen."

Ze keken elkaar ongerust aan en de prins vroeg wat er aan de hand was.

"We hebben maar één kans," bedacht meneer Perkins. "We moeten ons vermommen."

"Vermommen?" herhaalde sergeant Trott. "Hoe zouden Pharaó en ik dat moeten klaarspelen? En waarmee?"

"Met de kostuums die we daar in die mand hebben zitten. Ik heb u toch verteld dat we met een paar zigeuners hebben rondgereisd? Welnu, daarvan hebben we een hele uitmonstering overgehouden. Soldaat Pilchard kan het kostuum van een Egyptische tovenaars aantrekken. En u, sergeant, kunt als monster optreden."

Pollicie klapte in haar handen van opwinding. "Dat wordt schitterend, pappa! Ik weet zeker dat u een pracht van een monster bent. En het zal oom Pharaó ook niet moeilijk vallen zich als een Egyptenaar te gedragen."

"Niet zo'n slecht idee," overwoog Pilchard. "Een paar trucjes ken ik in ieder geval nog wel."

"Niets daarvan," was de eerste gedachte die bij sergeant Trott op-

kwam. "Als ik mijn krachten met de vijand moet meten, doe ik dat in uniform — en daarmee uit."

"Maar als ze dan de prins arresteren?" vroeg Olivier.

Dit bracht de sergeant aan het aarzelen en tenslotte sliktte hij zijn trots maar in. "Vooruit dan maar, het zal wel moeten. Maar alleen om de brug voorbij te komen, hoor! Heb je het ooit zo zout gegeten: sergeant Trott vermomd als monster. . ."

Ze droegen de mand met kleren een eindje het bos in om geen argwaan te wekken bij eventuele voorbijgangers. Daar haalde mevrouw Perkins de verschillende kostuums en ook de griezelige echte kop van het monster te voorschijn.

"En Olivier en ik dan?" vroeg Pollicie, met een jaloezie blik op de inhoud van de mand.

"Ik ben bang dat er niets bij is dat jullie past," antwoordde mevrouw Perkins.

"O, dat komt er niet op aan, hoor," merkte Olivier op. "Ze zullen heus geen belangstelling voor ons hebben. We blijven trouwens wel een beetje op de achtergrond."

Met behulp van meneer en mevrouw Perkins trokken Trott en Pilchard hun

Toen ze de brug nabijden, sloeg de Fransman de hand op de heup met zwaarte plezier op.





vreemde kostuums aan, terwijl de kinderen nieuwsgierig toekeken. Op eens herinnerde Olivier zich de aanwezigheid van de prins.

„Wat moeten we met hem beginnen?” vroeg hij.

„Kunnen we hem niet in de kar verstoppert?” stelde Pollie voor.

Pilchard schudde het hoofd. „Nee, dat in geen geval. Daarvoor onderzoeken ze wagens en karren veel te grondig.”

Mevrouw Perkins was bezig de knopen van het pak van het monster dicht te doen. Ze keek op en zei tegen haar man: „Abel, waarom gebruiken we de huid van dat beertje niet?”

„Daar heb je gelijk in,” antwoordde haar man. „Ik had die hele bereheid af vergeten. Maar die zal hem wel een beertje te groot zijn.”

„O, daar vind ik wel wat op,” zei mevrouw Perkins. „Als hij het goedvindt, kan ik hem best voor een jong beertje laten doorgaan.”

„Als Olivier het hem uitlegt, moet hij het wel goedvinden, of hij wil of niet,” verklaarde Pollie.

„Helemaal geen gek idee,” zei soldaat Pilchard, vol bewondering voor het glinsterende goochelaarskostuum, dat hem als gegoten zat. „Niemand komt op de gedachte een Spaanse prins te zoeken in een bereheid.”

En zo kwam het dat even later een allesbehalve alledaagse toet het havenstadje naderde. Voorop liep een monster met een reusachtig grote, woest heen en weer draaiende kop. Het vreemde beest werd op de voet gevolgd door een Egyptische tovenaars. Daarna kwam meneer Perkins als bestuurder van de ezel, met naast zich zijn vrouw, die haar met kleurige linten versierde gitaar voor de dag had gehaald en er vrolijk op los tokkelde. Op de kar, tenslotte, zat een allerleukst beertje met ronde flaporen, een zwart snuitje en echte klauwtjes. Pollie en Olivier liepen onverschillig naast de kar, klaar om bij het minste of geringste onraad de kleine prins te hulp te schieten.

Toen ze de brug naderden, sloeg de Franse schildwacht hen met groot plezier gade en hij riep meteen zijn kameraden naar buiten. De soldaten vonden het een welkome afwisseling in hun eentonige bestaan en dromden aan alle kanten om de optocht heen. Ze sloegen het monster op de rug, lachten om de tovenaars die lenig op zijn handen liep en porden het beertje niet zo lang in de zij, totdat het begon te grommen. De korporaal die het toezicht over de wachtposten had, was er zozeer van overtuigd dat hij met een groep rondtrekkende artiesten te doen had, dat hij hen niet liet gaan voordat ze hem hadden beloofd dat ze in het stadje een voorstelling zouden geven. En daarna stuurde hij meteen twee van zijn mannen op pad om reclame voor de troep te maken.

Er was geen ontkomen aan. De Fransen rekenden er vast op dat ze een spannende vertoning te zien zouden krijgen. De kar werd naar een hoek van een pleintje getrokken en

meneer Perkins begon haastig de nodige voorbereidingen te treffen. Pollie nam haar vader ongemerkt even apart om hem een paar waardevolle adviezen voor zijn gedrag als monster te geven. Olivier op zijn beurt, maakte een kettinkje vast aan de halsband van de beer en leerde hem hoe hij danspassen moest maken en hoe hij op een kodig manier kon gaan zitten om zich op zijn borst te krabben. Tot zijn verbazing begon het beertje uit zichzelf kopje te duikelen, wat een prachtige aanwinst voor het programma beloofde. Pilchard had uit de mand een paar felgekleurde ballen opgediept en deed zijn best daar zo vlug mogelijk mee te kaatsen. Meneer Perkins zou als sterke man optreden door een ijzeren staaf met zijn blote handen te buigen en zijn vrouw stemde haar gitaar en probeerde een Spaans wijsje te vinden dat ze erbij kon zingen.

Soldaten en bewoners van het stadje vulden weldra het pleintje tot de uiterste rand. Hoewel ze in het geheel

geen kans kregen om even te repeteren, ging hun voorstelling erin als kook. De vrolijke muziek die mevrouw Perkins aan haar instrument ontlokte, de kracht van haar echtgenoot, de goocheltrucs van Pilchard, de komische bewegingen van het monster en de grappen die het beertje uithaalde, werden stuk voor stuk met een daverend applaus beloond. Herhaaldelijk werd er bravo en olé geroepen. Pollie hield stevig het hoofdstel van de ezel vast uit pure angst dat het dier van het lawaai zo zou schrikken, dat het op hol zou slaan. Ze vroeg zich beurtelings af hoe lang de artiesten het vol zouden houden en hoe er een eind aan de vertoning kon worden gemaakt. Het was allemaal goed en wel dat ze erin slaagden de Franse schildwachten om de tuin te leiden, maar per slot van rekening waren ze naar Aguleia gekomen om de prins aan boord van een schip te brengen!

Eindelijk kwam haar vader op haar af, verschoot zich achter de kar en

*Illustratie van een scène uit de voorstelling*



zette even het mombakkes af om zich het zweet van het voorhoofd te vegen. „Wat een hitte,” pufte hij. „Hoe lang moet het nog duren eer ik van deze afschuwelijke monsterekop verlost word?”

Maar Pollie luisterde niet, want juist op dit ogenblik trok enig gedrang achter in de menigte toeschouwers haar aandacht.

„Pappa, kijk nou eens!” zei ze geschrokken. „Daar, aan het eind van die muur. Don Diego! Hij heeft een Franse officier bij zich!”

Sergeant Trott keek in de aangegeven richting, vergat in de haast de kop van het monster weer op zijn hoofd te zetten en merkte tot zijn ontzetting dat Don Diego hem met een priemende blik gadesloeg. Er was geen twijfel aan: de Spanjaard had de glimmende kale schedel van de Britse sergeant in het oog gekregen. Hij schreeuwde iets en begon zich door de menigte naar voren te dringen, gevolgd door de Franse officier en enkele soldaten.

„Pilchard! Meneer Perkins! Vlug!” riep de sergeant uit.

Ze snelden naar hem toe, samen met Olivier, die het beertje zonder aarzeling achter zich aan trok. Trott vertelde hun wat er was gebeurd en ze trokken vliegenvlieg hun kostuums uit. Gelukkig vorderde Don Diego maar langzaam, doordat de mensen dicht opgedrongen stonden en nieuwsgierig bleven wachten op een volgend nummer van het programma. „Olivier, neem onze kleine vriend met je mee en maak dat je wegkomt. Waar je heen gaat, merken we later wel — als je maar eerst met hem in veiligheid bent. Daar, dat steegje in! Dan houden we je ondertussen zo lang mogelijk tegen.”

Olivier ontdeed vlug het beertje van de lastige, zware kop. „Ik zal proberen de haven te bereiken,” riep hij zijn oom toe. „Klaar, Pollie?”

Pollie kwam achter de kar te voorschijn met het rode kistje van de prins. „Wees voorzichtig, pappa! En tot ziens!”

Sergeant Trott had zich inmiddels bevrijd van zijn kostuum. Soldaat Pilchard had zijn tijd gebruikt om in de mand op zoek te gaan naar iets waarmee ze zich konden verdedigen. Hij kwam triomfantelijk terug met twee oude, halvervoeste zwaarden, waarvan hij er een aan de sergeant ter hand stelde.

„Mevrouw Perkins,” drong de sergeant aan, „gaat u nou maar liever met Pollie en Olivier mee, zolang u er nog de kans toe hebt. Het is hier belist niet pluus.”

„Niks, hoor,” luidde het antwoord, „ik blijf bij mijn man.”

Don Diego kwam met zijn militaire gevolg steeds dichterbij, maar het publiek, dat ondertussen had gemerkt dat er iets bijzonders gaande was, was minder geneigd dan ooit om mensen die zich naar voren trachtten te dringen, vrije doortocht te verlenen. Meneer Perkins had kans gezien een

broodmes te voorschijn te halen en stelde zich naast de beide soldaten in slagorde op voor de ingang van het steegje. Achter hun brede ruggen zocht mevrouw Perkins een veilig heenkomen.

Pollie en Olivier hadden het prinsje elk een hand gegeven en renden het steegje in zo snel als hun voeten hen konden dragen. Flash, de hond, dacht klaarblijkelijk dat er een spelletje werd gedaan en vloog hen blaffend achterna.

De prins sprak geen woord. Hij begreep instinctief dat hij bij Pollie en Olivier veilig was. Hij had bovendien een glimp opgevangen van Don Diego en besefte maar al te goed dat deze hem zou uitleveren aan de Fransen zodra hij er de kans toe kreeg.

Aan het eind van het steegje bleven ze hijgend staan. Na enige aarzeling sloeg Olivier rechtsaf een straat in en verdween een paar honderd meter verder opnieuw in een nauwe zijstraat. Op goed geluk renden ze nog een tijdje door, totdat ze een hoek omsloegen en een open ruimte voor zich hadden met op de achtergrond, tot hun onuitsprekelijke vreugde, de masten van een aantal schepen! Ze hadden de havenkade bereikt. De aangelegers lagen op dit uur van de dag leeg en verlaten. De deuren van de pakhuizen die zich langs de waterkant aaneenrijden, waren gesloten. Het werk lag stil.

Opgewonden probeerde de prins Olivier met zich mee te trekken. „Una barca, een schip!” riep hij telkens weer. „Kom, op reis gaan.”

„Die schepen gaan ze vast en zeker controleren,” zei Olivier tegen Pollie. „Het lijkt me verstandiger ons in een van die pakhuizen te verstoppert.”

„No, la barca,” drong de kleine Spanjaard aan. „Wil op reis.”

Olivier trok hem met een ruk terug. „Doe niet zo verveld,” zei hij bars. „Dat reizen komt heus wel. Eerst moeten we zien te ontsnappen aan de Franse patrouilles.”

„Nou, je hoeft niet zo op dat arme kind te mopperen!” zei Pollie bestraffend.

Maar de prins scheen van geen toegeven te weten. Geen wonder, want hij was niet anders gewend dan dat de mensen hem zonder meer gehoorzaamden. Olivier trok zich echter niets van zijn verzet aan en tenslotte kreeg hij gedaan dat de jongen zich weer rustig aan zijn leiding toevertrouwde. Ze bleven in de schaduw van een van de pakhuizen staan toen ze twee zee-lieden zagen aankomen. De mannen slenterden druk pratend voorbij en sloegen een zijstraat in. Olivier maakte van deze gelegenheid gebruik om de omgeving eens wat nauwkeuriger te verkennen.

„Ik hoop maar dat vader en oom Pharao het er goed afbrengen,” zei Pollie angstig.

Ze kreeg geen antwoord, want Olivier had gevonden wat hij zocht: een raam dat een eindje openstond. Hij liet de bewaking van de prins aan Pollie over, rekte zich op zijn tenen uit, graaide langs de binnenkant van

het kozijn en wist tenslotte de haak te grijpen waarmee hij het raam verder kon openen. Even later was hij naar binnen geklauterd, nam eerst het rode kistje van Pollie over, trok daarna de prins over het kozijn en tenslotte Pollie. De enige die buiten bleef staan, was Flash. Het dier zette nieuwsgierig zijn voorpoten tegen de muur en liet een ingehouden gejaank horen, terwijl het druk met zijn staart kwispelde. Dit bracht Olivier op een idee.

„Brave hond,” zei hij. „Zoek de baas dan! Zoek maar. Zoek de baas!”

Flash keek hem met grote, vragende ogen aan. Hij begreep blijkbaar nog niet wat er van hem werd verlangd. Olivier probeerde het nog eens en wees het dier de richting vanwaaruit ze waren gekomen. Plotseling hief de hond zijn kop op en spitste zijn oren. Olivier herhaalde het bevel — en daar ging Flash, met grote sprongen op zoek naar zijn meester.

Nu pas hadden de vluchtelingen gelegenheid eens om zich heen te kijken. Het pakhuis rook sterk naar fruit, specerijen, hout en teer. Het stond er vol met vaten van allerlei afmeting en langs een van de wanden waren tientallen zakken meel hoog opgestapeld. Het was een uitgezochte plek om je te verschuilen. Olivier bleef bij het raam staan, terwijl Pollie en de prins op onderzoek uitgingen.

Er gingen tien minuten voorbij zonder dat er iets gebeurde. Eindelijk echter zag Olivier tot zijn opluchting Flash weer de hoek om komen en even later kwam ook de kale schedel van sergeant Trott halverwege de kade uit een zijstraatje te voorschijn. Olivier overtuigde zich ervan dat de kust veilig was, leunde daarna zover mogelijk uit het raam naar buiten en floot op zijn vingers.

Toen duurde het maar even meer eer het gezelschap weer compleet was. Eerst klom soldaat Pilchard naar binnen. Meneer Perkins was zijn vrouw en sergeant Trott behulpzaam, gaf vervolgens de hond aan en klauterde zelf als laatste over het kozijn.

„Is iedereen er goed afgekomen?” vroeg Pollie.

„Nou, reken maar, beste meid!” antwoordde sergeant Trott verheugd.

„De Fransen mochten willen dat ze ons dat na konden zeggen. Het is er heet toegegaan, daar in dat steegje. Maar we hebben geluk gehad.”

„Zegt u dat wel,” zuchtte mevrouw Perkins. „Een paar keer dacht ik dat mijn laatste uurtje had geslagen, sergeant.”

„De sergeant heeft gevochten als een leeuw,” merkte Pilchard op. „Het was een waar genot om te zien hoe hij tegen die Fransen van leer trok.”



**HOERA!!** weet een **TERRIËR** jeugd-pocket!



### DIT BOEK IS VERKRIJGBAAR :

Bij de plaatselijke bezorger van dit blad. Door overschrijving van f0.95 op giro nr. 9229 t.n.v. de N.V. Uitgeverij De Spaarnestad, afd. Extra-uitgaven, te Haarlem, waarbij op het girostrookje duidelijk moet worden vermeld: „DE BETOVERDE WIGWAM”.

Bij uw boekhandelaar.

BELGIE 20 f. Verkrijgbaar bij onze verkopers, de boek- en dagbladhandel en bij N.V. Tijdschriften Uitgevers Mij., Van Schoonbekestraat 34-38, Antwerpen, postrekening 834.05.

## DE BETOVERDE WIGWAM

is een spannend boek van Evelyn Sibley Lampman voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar

De wigwam van de oude medicijnman Opalo is betoverd. Er zit een groot, schubbig monster in, dat met zijn geweldige lichaam de tentpalen heeft gebroken en de buffelhuiden, waarvan de wigwam is gemaakt, aan alle kanten doet opbollen. Het is een vreemde geschiedenis. Alleen Huck, een Indiaanse jongen, en de tweeling Joan en Jimmy kennen het geheim, maar ze mogen niets zeggen.

TERRIËR-JEUGDPOCKET NR. 13 GEEFT 192 BLADZIJDEN SPANNING EN AVONTUUR!

TERRIER-jeugd-pockets zijn altijd in korte tijd uitverkocht. Vraag dus aan je ouders of ze dit boek vlug willen bestellen. De fleurig uitgevoerde TERRIER-jeugd-pockets kosten slechts 95 cent! Buitenland 50 ct. extra.

# DE MAN VAN STAAL





DAN STORT ARCHIE NEER.

HIJ ZAKT  
WEG IN DE  
GROND! WAT  
MOETEN WE  
DOEN?

TERUG  
NAAR DE  
JEEP!

ER IS EEN  
MANIER OM ARCHIE  
TE REDDEN ZONDER  
ZELF IN GEVAAR  
TE KOMEN!

EN EVEN LATER...

IK  
MAAK ARCHIE  
MAGNETISCH EN  
GOOI HEM DEZE  
LIJN TOE.

DE LIJN IS NU VLAK  
BIJ ARCHIE...

GRIP HEM!

MISSCHIEN ZIT  
HIJ AL TE DIEP  
IN DE MODDER!

LET OP, KEN!  
OP MIJN TEKEN GEEF  
JE VOL GAS!

BEGREPEN!

WE KOMEN  
GEEN STAP  
VOORUIT!

PROBEER  
HET NOG  
EENS!

EN DAN OPEENS...

HIJ IS VRIJ!

LATEN WE  
HOPEN DAT  
HIJ NIET BE-  
SCHADIGD IS!



MAAR ARCHIE GEHOORZAAMT NIET MEER!



AL DIE  
MODDER HEEFT  
ZIJN CONTROLE-  
PANEEL ONTKLAAR  
GEMAAKT!

AAAAARCHIE!  
EEEEAAH!



KOM MEE,  
KEN! WE MOETEN  
HEM IN HANDEN  
KRIJGEN!

IN EEN DORP IN DE JUNGLE...



EEN  
GEVAARLIJKE  
DUIVEL NA-  
DERT ONS!

DOOD  
HEM!



ZETA AAN OMEGA  
WORDEN AANGEVAL-  
LEN. ZULLEN DORP  
VERWOESTEN...

ARCHIE IS RAZEND...



INTUSSEN  
IS ARCHIE  
DOOR DE  
BOL ONTDEK-  
T.



WE MOETEN  
ARCHIE TE PAKKEN  
KRIJGEN EN HEM ZO  
GAUW MOGELIJK  
REPAREREN!

ZONDER HEM  
ZIJN WE WEERLOOS  
TEGENOVER DE IN-  
BOORLINGEN.

ATTENTIE!  
ROBOT IS  
NOG IN LEVEN!  
ZULLEN HEM  
VERNIETIGEN!





# wie puzzelt er mee?

Oplossing van de puzzels uit het vorige nummer:

## Kruiswoordpuzzel

MOLEN BOND  
KLEUR DE O  
LOFIER V AR  
LOOM DEELS  
KR HAM ES  
E DOOF SLA  
STEEK B LPR  
ST V HARK U  
E EL LEEUW  
NAAR NIEUW

## Cijfergedichtje

Het regent: ik kan niet naar buiten  
gaan  
En ben nu maar voor het raam  
gaan staan.  
Daar staar ik verveeld naar de  
druppels, die vallen  
Bij tien-, bij honderd- en  
duizendtallen.  
Dáár vormt zich een plas en dáár  
nog een, eens kijken  
Of die twee elkaar nog zullen  
bereiken...  
Ha, dat wordt spannend! Mijn

regenjas aan!

Zal ik nu toch maar naar buiten  
gaan?

De woorden waren: band - kou -  
vogel - cent - wijzen - oranje -  
koffie - pijlen - haast - mag

## Letterspelletje

KAMERAAD  
BADKAMER  
BAKERMAT  
KAMERMAT  
MAAT WERK



## HEKPUZZEL

Op de spijlen van dit hek ga je  
de hieronder gevraagde woorden  
van zes letters (de cirkeltjes tellen  
ook mee) invullen. Als het goed  
is gedaan, krijg je van links naar  
rechts op de dwarslatten de namen  
van zoete lekkernijen.

- 1 Kraalachtige vogel met mooie, lange staart
- 2 Gegraven waterweg
- 3 Schelms
- 4 Geaderd, vol aderen
- 5 Zangvogel

## welk dier is dit?

Verbind de punten van 1 tot en  
met 64 door een lijn en je hebt  
het gevraagde dier.



## visitekaartje

R. ROTHCRIFT  
LEEDS

Welk beroep heeft deze meneer?

R. E. MORSCH  
AKEN

Welk beroep heeft deze meneer?

## NAAMPUZZEL

Van wie is deze parapluie? De  
naam van de eigenares staat in de  
tekening geschreven.



# Alona Wildebrab



ALONA HEEFT HAAR TEAM DE OVERWINNING BEZORGD, MAAR ZE VERMOEDT DAT HET MEISJE DAT ZE VERVING, JANE HAMPSON, NIET ECHT ZIEK IS...

BRAVO, ALONA! DAT HEB JE KEURIG GEDAAN!

ALONA VRAAGT:

WAAROM LIET JE MIJ DUIKEN? JE HAD HET OOK ZELF KUNNEN DOEN!

JIJ REDDE MIJN LEVEN EN JE WILDE GRAAG!

ALONA IS NIET TEVREDEN, ZE BESLUIT NAAR EEN BIOSCOOP TE GAAN. JANE VOLGT HAAR OP EEN AFSTANDJE.

ZE HEEFT ME VOOR DE GEK, GEHOUDEN MET HAAR ZIEKTE

IK SNAP NIET WAAROM ZE ZO KORTAF TEGEN ME DEED.

IN DE BIOSCOOP ZIET ALONA HOE INBOORLINGEN VAN HOGE ROTSEN NAAR GELDSTUKKEN DUIKEN.

LIJKT ME GEVAARLIJK, MAAR OOK OPWINDEND!

DAN MERKT ZE DAT JANE NAAST HAAR ZIT.

ALONA, DAT IS HET! LATEN WE DOEN WIE VAN ONS HET BEST GELDSTUKKEN KAN OPDUIKEN! DOE JE MEE!

ALONA IS ER DIRECT VOOR, MAAR HAAR TRAINER NIET.

ZO IETS IS ERG MOEILIJK, DAAR MOET JE VOOR GETRAINDD ZIJN!

ONZIN!

ALONA, JANE EN ENKELE ANDEREN GAAN NAAR DE KUST EN ZOEKEN EEN PLEK UIT VOOR DE WEDSTRIJD.

HET IS ZEKER NIET ZONDER GEVAAR, MAAR IK DURF HET AAN!

ALONA GOOIT EEN GELDSTUK IN HET WATER EN ZEGT:

DAT DE BESTE VAN ONS MOET WINNEN!

JANE DUIKT ALS EERSTE VAN DE ROTSEN.

ONDER WATER RAAKT ZE IN MOEILIKHEDEN, ZE KRIJGT GEBREK AAN ADEM.

IK HAAL HET NIET! IK MOET NAAR BOVEN!

BUITEN ADEM KOMT ZE EVEN LATER BOVEN...

HET GING NIET! PROBEER JIJ HET MAAR!

ALONA WEEET DAT HET GEVAARLIJK IS, MAAR ZE WIL SLAGEN. ZE RICHT ZICH OP EN IS KLAAR VOOR DE SPRONG.

IK MOET HEEL SNEL ZIJN, ANDERS RAAK IK OOK IN ADEMNOOD! DAAR GAAN WE!





Voor Nederland: Redactie en administratie: Nassauplein 3, Haarlem. Abonnementsprijs: 30 cent. Losse nummers: 40 cent.

Voor België adres: N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Van Schoonbekestraat 36, Antwerpen. Prijs: 5 frank.

Bij betaling van abonnementsgeld: postrekening 682400 t.n.v. Sjors van de Rebellenclub, Haarlem. A.u.b. vermelden: abonnement per post of per bezorger.

